

Vad hände 2020.

Så kan vi lämna detta eländiga år bakom oss. Vi hann endast med 1 st ordinarie aktivitet innan allt stängde ned. Då anade vi att det inte blir några aktiviteter i varje fall inte under våren. Dock visade det sig att vi under sommaren och hösten kunde lägga in några utomhusaktiviteter som vi bedömde vara ”säkra”. Så helt hopplöst blev det ju inte.

Följande genomfördes:

Mannekänguppvisning den 15 Februari.

Detta var den ordinarie aktiviteten för året. Här visade vi upp och berättade om olika dräkter från 1700-talet. Presentatör var Ylva Foglert. Mannekängade gjorde våra medlemmar. Uppvisningen skedde i hörsalen på Blekinge museum, och var öppen för allmänheten. Den var välbesökt med ett 50-tal åskådare.

Årsmöte

Under Juni månad genomförde vi ett årsmöte med hjälp av E-post. Protokollet finns för nedladdning.

Grefvagar den 1 juli månad.

I samband med Blekinge museums öppnande av världsarvutställningen fanns vi med som ett dekorativt inslag. Vi cirkulerade bland besökarna, och konverserade med iakttagande av extra avstånd. De följande onsdagarna (4 st) satt vi vid trappan till Barockträdgården. Där konverserade vi med besökarna när de hade frågor, även här med extra avstånd.

Privilegiedagen 10 Augusti

Den 10:e augusti, på Karlskronas privilegiedag, hade vi en liten manifestation på Fredrikskyrkans trappa. Vi var 6 medlemmar där och Rolf läste upp ett tal som huvudsakligen handlade om Fredrikskyrkan och dess 300-års jubileum. Cirka 30 personer stannade till och åhörde talet.

Picknick 12 Oktober.

Denna Picknick hade vi i Thörnska Gården där vi som vanligt blev mottagna av familjerna som bor där med sedvanlig gästfrihet. Detta är den tredje gången vi besöker denna gård, det är verkligen en oas i Karlskrona. Vi var 10 besökare.

Kulturnatten i Karlshamn.

Även i år hade vi denna programpunkt. P.g.a. coronan blev den digital. Detta innebar att Rolf J. som hade gjort ett manus till en filmad visning av Skottsbergsgården, tillsammans med Lotta Löfvenberg, Angela Brauer med dotter, Rolf Nordén och Tristan Salador dramatiserade visningen. Charlotte Nordheim från museet filmade eventet. Här är filmen.(Länk).

Stadsvandring 11 oktober .

Vi hade en lite sen stadsvandring på Björkholmen. Olle Melin trotsade sitt ryggsnitt och ledde oss runt bland husen och berättade ett antal anekdoter. Detta var mycket underhållande, det tyckte vi alla 18 som var med.

Vad händer 2021

Det är ju just nu lite osäkert när vi kan börja träffas igen, men vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Generell vaccination kommer igång nästa år och är väl i bästa fall klar under första halvåret. Vi borde kunna planera in en stadsvandring och en picknick. Vi har lite diskussion med Skärfva och hoppas på en picknick där. Under hösten kan vi kanske ha lite mer verksamhet, men det får ju utvecklingen av covid-19 utvisa. Engagemang från Blekinge museum vet vi inte något om men det kan bli väldigt sparsamt.

Medlemsavgift 2021

De flesta hann i början av 2020 betala medlemsavgiften. Årsmötet i juni beslutade att betald medlemsavgift för 2020 även skulle gälla för 2021. Detta när så gott som alla vårens aktiviteter ställts in och det stod klart att även höstens aktiviteter skulle begränsas. Någon betalningspåminnelse skickades ej ut till de som missat första utskicket. De har dock kvarstått i maillistan och kunnat delta i höstens aktiviteter. De kommer att få ett inbetalnings kort för 2021 i vårens allmänna utskick inför årsmöte och ev. salonger. Avvakta gärna med att betala in medlemsavgiften tills efter detta utskick.